

PROGRAM

Måndag 22 april

- 12.00 Incheckning och kaffe
- 13.00 Välkomnande och information
- 13.15 Interpretation as Recapitulation: *Irenaeus and the 14th-century Armenbibel. Hans Boersma*
- 14.30 Interpretation as Allegory: *Melito and Origen. Hans Boersma*
- 15.30 Fika
- 16.00 Interpretation as Typology: *Henri de Lubac and Daniélou. Hans Boersma*
- 17.30 Festmiddag

Tisdag 23 april

- 08.30 Drop-in fika
- 09.00 Skriftens sjuttio ansikten: judisk bibelsyn i antiken. *Karin Zetterholm*
- 10.00 Att se och att tro: *Johannesevangeliet och den tomma graven i den tidiga kyrkan. Maria Sturesson*
- 11.00 Fika
- 11.30 Kristus: uppenbarelsens centrum - en läsning av psalm 19. *Anders Ek*
- 12.30 Lunch
- 13.45 En sky av vittnen: skriftsyn och bibelbruk under det andra århundradet. *David Nyström*
- 14.45 Panelsamtal
- 16.00 Offentlig föreläsning på CTR. Interpretation as Deification: *Maximus the Confessor. Hans Boersma*
Efterföljande mottagning.

Priser

Full avgift	2300:-
Reducerad avgift	1300:- (lekman/pensionär)
Student	300:- (om medlem i Theofil)

Sen anmälan

Vid anmälan efter 8 april tillkommer 200 kr i avgift.

Grupprabatt

Förmånliga priser kan erbjudas arbetslag. Kontakta info@theofil.nu för mer information.

Plats

Theofil/Filippi, Sandgatan 14C
CTR, Helgonavägen 3

Info och anmälan på www.theofil.nu

VI FORTSÄTTER ATT ARBETA FÖR EN FÖRNYAD KRISTENHET!

I över 30 år har Theofil rustat teologistudenter till ledare inom kyrka och akademi utifrån övertygelsen att Bibeln är sann och tillförlitlig.

Dela vår vision om en förnyad frimodighet över Kristus och Bibeln bland präster och pastorer i vårt land!



Sakramental exegetik
och andra perspektiv

– *Bibelsyn och bibeltolkning i den tidiga kyrkan*

Hans Boersma

Anders Ek, David Nyström, Maria Sturesson, Karin Zetterholm

22–23 april 2024, Lund

INFO OCH ANMÄLAN: WWW.TEOFIL.NU

OM KONFERENSEN

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. (2 Tim 3:16-17)

Hur ser vår förståelse av Bibelns ord och dess betydelse ut idag? Bibelsyn har sedan kyrkans begynnelse format förståelsen av det kristna livet genom en stark tro på och ett erkännande av Bibeln som Guds inspirerade ord till människor. Att bibelordet haft en central och bärande roll i den antika kristna kyrkans liv, har i sin tur inneburit att kyrkans lära grundat sig på och utgått från den syn och tolkning som funnits hos de första kristna.

Över tid, med särskild bäring på vår moderna tid, har bibelsyn och bibeltolkning blivit områden där många landar i vitt skilda slutsatser. Detta väcker ett stort behov av att urskilja vilka metoder som har använts och var en viss bibelsyn kommer ifrån, för att förstå varför en tolkning ser ut på ett visst sätt. Trots denna snårskog av bibeltolkningar ger vår tid oss dock även en historiskt sett överlägsen möjlighet att ta del av hur den tidiga kyrkans bibelsyn såg ut. Detta ger oss en möjlighet att inspireras och ledas i vår tids bibelforskning och bibelläsning, med utgångspunkt i den bibelsyn på vilken kyrkans lära först grundades.

På Theofils teologikonferens april 2024 får vi tillfälle att fördjupa oss i den tidiga kyrkans bibelsyn och bibeltolkning. Som huvudtalare tar vi emot en av vår tids mest intressanta röster i frågor om bibelsyn, nämligen professor Hans Boersma från Nashotah House Theological Seminary i Wisconsin. Boersma bjuder oss på fyra föredrag som samlas under rubriken "sakramental exegetik" och syftar till att utlägga den sakramentala ontologiska syn på Bibeln som Boersma finner i den tidiga kyrkan. Förutom Boersma får vi även lyssna till fyra svenska talare som med olika ingångar diskuterar den tidiga kyrkans bibelsyn.

Vår förhoppning är att denna konferens ska inspirera såväl forskare som präster, pastorer och lekmän, till en fördjupad läsning av Bibeln.

Välkommen till Theofils teologikonferens 2024!

TALARE



HANS BOERSMA

Hans Boersma är ordinerad präst inom anglikanska kyrkan i Nordamerika. Boersma är verksam vid Nashotah House Theological Seminary i Wisconsin, där han innehar befattningen av the Saint Benedict Servant of Christ Chair såsom professor inom asketisk teologi. Innan uppdraget vid Nashotah House undervisade Boersma i fjorton år vid Regent College i Vancouver och i sex år vid Trinity Western University i Langley. Ursprungligen kommer Boersma från Nederländerna, där han växte upp, men har varit bosatt i Kanada sedan 1983.

Boersmas forskning sträcker sig över en rad olika områden såsom patristisk teologi, katolsk 1900-tals teologi och andlig tolkning av skriften. Själv nämner Boersma att han, inom vart och ett av dessa områden, drivs av en önskan att belysa och upprätta den sakramentala ontologi som fanns i den förmoderna kristna traditionen. Därför är många av hans publikationer inriktade på att, i det förflutna, återfinna ett sakramentalt tänkande. Exempel på böcker utgivna av Boersma är *Scripture as Real Presence: Sacramental Exegesis in the Early Church* (Baker Academic, 2017), *Heavenly Participation: The Weaving of a Sacramental Tapestry* (Eerdmans, 2011) och *Nouvelle Théologie and Sacramental Ontology: A Return to Mystery* (Oxford Univ. Press, 2009)



KARIN ZETTERHOLM

Forskare och lärare i judaistik vid Lunds Universitet, och undervisar inom det engelsk-språkiga masterprogrammet Religious Roots of Europe. Hennes huvudsakliga forskningsområde är rabbinisk judendom och dess utveckling i förhållande till kristendomen. Särskilt sysslar hon med den roll Jesus-orienterade grupper spelade för framväxten av den rabbiniska judendomen.



MARIA STURESSON

Doktorand i Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet. Arbetar för att kombinera teologiska och litteraturvetenskapliga perspektiv i sin forskning. Hennes nuvarande projekt syftar till att undersöka motivet den tomma graven i de synoptiska evangelierna och relatera evangeliernas presentation av motivet till utombiblisk litteratur.



DAVID NYSTRÖM

Lektor i Nya testamentets exegetik och kyrkohistoria vid Johannelunds teologiska högskola. Disputerade 2012 vid University of Cambridge med en avhandling om Justinus Martyrens apologi. Hans forskningsintressen fokuserar mycket på apologetik och kristen identitetsutveckling i den tidiga kyrkan. David har även skrivit en kommentar till Andra Petrusbrevet och Judasbrevet som getts ut i NTB-serien (Libris).



ANDERS EK

Doktorand i systematisk teologi vid Uppsala universitet. Arbetar just nu på en avhandling om Augustinus Guds-ontologi utifrån en analys av verket "Om treenigheten". Före sin tjänst i Uppsala har Anders arbetat som teologisekreterare för föreningen Theofil i Lund, samt studerat vid Lunds universitet.